



HERDENKINGSDIENST
Dodenherdenking 4 mei 2017
Sint Jozefkerk
Aanvang: 18.45 uur



Met medewerking van:

- Bestuur Oranjevereniging Noordwijkerhout;
 - Drs. Gerrit Goedhart, burgemeester;
 - Chr. Muziekvereniging De Harpe Davids, o.l.v. Hendrik Jan Lindhout;
 - Sophie en Pien Warmerdam, Anneke Janssen, Cecile Olijerhoek (solisten);
 - Teon Brama en Bart Janssen (gitaristen)
 - Leerlingen van R.K. basisschool De Prinsenhof, Floor en Haley (gedichten) en Emma en Amber (kranslegging);
 - Mat van Vondelen, veteraan
 - Scoutinggroep St. Jozef/Emerentiana;
 - Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc (dodenmars).
-

Programma

1. Soldaat van Oranje de musical, De Harpe Davids
2. Schindler's List, De Harpe Davids
3. Amazing Grace, De Harpe Davids, Pien en Sophie Warmerdam, Anneke Janssen en Cecile Olijerhoek
4. Welkomstwoord door drs. Gerrit Goedhart, burgemeester
5. The Rose, De Harpe Davids en Pien Warmerdam
6. Declamaties door leerlingen van de R.K. basisschool Prinsenhof aangekondigd door de vice-voorzitter van de Oranjevereniging Noordwijkerhout, Wally Roodenburg met het thema "De kracht van het persoonlijke verhaal"
7. Hymn to the Fallen, De Harpe Davids
8. I dreamed a dream, De Harpe Davids en Sophie Warmerdam
9. Bijdrage door Mat van Vondelen, veteraan
10. Tears in Heaven, Teon Brama, Bart Janssen, Pien Warmerdam en Anneke Janssen
11. One moment in time, De Harpe Davids en Cecile Olijerhoek
12. Samenzang Wilhelmus van Nassouwe, 2 coupletten
13. Stille tocht naar het herdenkingsmonument
14. Utdelen bloemen door leden van de scouting
15. Taptoe signaal
16. Twee minuten volkomen stilte
17. Wilhelmus van Nassouwe, eerste couplet
18. Kranslegging bij het herdenkingsmonument
19. Gelegenheid tot het leggen van bloemen bij het herdenkingsmonument
De muziekvereniging speelt muziek tijdens het neerleggen van de bloemen.

Lied : Wilhelmus van Nassouwe

(eerste en zesde couplet)

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar te aller stond
De tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.